

Μια σύντομη ιστορία για την πόλη μας, πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στα μαγευτικά σοκάκια της από την εποχή της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα.



A. Ενετοκρατία (1211-1646 μ.Χ.): Έτσι ονομάζεται η περίοδος που οι Ενετοί έμειναν στο Ρέθυμνο και δημιούργησαν τα σπουδαία μνημεία που μας άφησαν σαν "δώρο" για τα χρόνια της ενετικής σκλαβιάς, της καταπίεσης και των εκτελέσεων του ρεθεμνιώτικου λαού. Αυτοί λοιπόν οι Ενετοί κατακτητές μας, φρόντισαν να φτιάξουν μια όμορφη πλατεία γύρω από την Κρήνη Rimondi, τη Loggia μας, τον Πύργο του Ρολογιού (που δυστυχώς τον χάσαμε), όμορφους ναούς όπως του Αγίου Φραγκίσκου και της Santa Maria (το σημερινό Ωδείο μας) κ.λπ. Ίσως πίστευαν ότι θα έμεινα για πάντα στο Ρεθυμνάκι μας....



B. Τουρκοκρατία (1646-1898 μ.χ): Τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς δεν τελειώνουν για την πόλη μας και το λαό της. Οι Τούρκοι έρχονται να εγκατασταθούν στο Ρέθυμνο διώχνοντας τους Ενετούς, για (πόσα χρόνια; κάνε τη σωστή πράξη για να το μάθεις). Αυτοί χτίζουν αυτά τα περίεργα κτίσματα, τα τζαμιά τους, που τα παιδικά σας μάτια τα κοιτάζουν γεμάτα απορία, με τους ψιλόλιγνους μιναρέδες τους (θλιμμένους τώρα πια), το όμορφο σχολείο που και στις μέρες μας ακούγεται "τούρκικο", τα ξύλινα μπαλκόνια τους-κιόσκια, που θα τα δεις αν κοιτάξεις ψηλά στα σπίτια, το χαμάμ τους, μερικές κρήνες κ.λπ. Είναι ο πολιτισμός

τους που μας τον άφησαν κι αυτοί σαν "δώρο" μαζί με πολλές σφαγές, ληστείες και λεηλασίες των κατοίκων της πόλης μας. Ίσως και αυτοί να προσευχόταν στον Αλλάχ να μείνουν για πάντα σ' αυτή την όμορφη πολιτεία.



Γ. Οι Ρώσοι στο Ρέθυμνο (1897 -1908 μ.Χ.): Οι Ρώσοι έρχονται στο σκλαβωμένο Ρέθυμνο σαν ελευθερωτές. Ο Τουρκικός στρατός παραμένει ένα χρόνο μαζί με τους Ρώσους και φεύγει το 1898. Για την πόλη μας και τον ταλαιπωρημένο λαό της αρχίζει μια περίοδος ειρήνης, ανασυγκρότησης και πνευματικής ανάκαμψης (μ' ένα θλιβερό διάλειμμα, τα χρόνια της Γερμανικής σκλαβιάς, τις μαύρες σελίδες του τόπου μας για τις οποίες θα μάθεις περισσότερα όταν μεγαλώσεις λίγο ακόμα). Οι Ρώσοι βοηθούν την πολιτεία να σταθεί στα πόδια της. Φτιάχνουν ένα οικοδομικό σχέδιο, ανοίγουν δρόμους, τους ονομάζουν με όμορφες πινακίδες, κτίζουν ένα σύγχρονο νοσοκομείο - το τσάρειο-, δωρίζουν στην Παναγία μας, στη Μητρόπολή μας αυτό το όμορφο καμπαναριό που συναγωνίζεται τον όμορφο μιναρέ του τζαμιού της Νερατζες (σύντομα θα φύγουν οι σκαλωσιές που τώρα υπάρχουν και θα εμφανιστεί και πάλι σαν καινούργιος). Βάζουν τις βάσεις για να εξελιχθεί η πόλη μας και να φθάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, γνωστή και ποθητή, σε όλους τους Ευρωπαίους και αρκετούς ακόμη λαούς στον υπόλοιπο κόσμο, που έχουν όνειρο ζωής να την επισκεφθούν για τις διακοπές τους.

Σ' αυτήν την πολιτεία έχετε την ευλογία εσείς τα Ρεθεμνιωτόπουλα, οι μικροί κυνηγοί των θησαυρών που κρύβει στη ζεστή της αγκαλιά, να ζήσετε και να χαρείτε τη ζωή σας. Αυτήν την πολιτεία έχετε χρέος να τη γνωρίσετε και να την προστατέψετε...